

Herdenking overlijden Goos Zwanikken op 20juni 2017

De eerste weken van mijn kennismaking met de psychiatrie op Voorburg in 1973 keek Ik mijn ogen uit.

Natuurlijk had ik het boek van Jan Foudraine gelezen " Wie is van Hout " en had ik Enkele sterke verhalen gehoord over Professor Prick, maar daarmee hield mijn Kennis van de psychiatrie wel zo op.

Als jong broekie ,goed 28 jaar, werd ik, door wat bleek achteraf, bijgepraat door een

Paar geweldenaren die doende waren de bestaande psychiatrische gestichtscultuur Volledig om te bouwen.

Goos Zwanikken en Wim van de Hurk en die toen al landelijke bekendheid genoten.

Ze spraken over cultuurverandering , groeiende vrijheid , rehabilitatie van de Chronisch psychiatrische patient die deel uit moest maken van de open maatschappij, De complete reorganisatie van het massale instituut in onderdelen de z.g. clusters, Schaalverkleining van de afdelingen en de gewenste zelfstandigheid m.b.t. beleid Bedrijfsvoering en financiën.

En zij nodigden mij uit hierbij te helpen.....

Fantastisch toch....

Voor de meer praktische kennismaking met de inrichtingspsychiatrie in het Algemeen, met de patienten , de afdelingen ,etc. heeft Joke Leenders me aan de Hand genomen ,en me waar nodig en nuttig binnengeleid.

Wat een tijd ,wat een dynamiek met Goos op de bok , met zijn heldere doelen Wijsheid ,overtuigingskracht, kennis en bestuurlijke kracht..

Wat een genot om daar mijn steentje aan bij te dragen.

Wellicht dat bij Goos toch het bloed begon te kruipen waar het niet eerder Kon gaan en dat zijn wetenschappelijke drive toch de overhand ging krijgen En hij in 1985 werd benoemd tot hoogleraar Psychiatrie in Nijmegen.

Onze wegen scheiden zich ,maar we hielden contact .

Terwijl ik elders ging werken in de inrichtingspsychiatrie , was ik blij

Zo nu en dan Goos in Nijmegen te kunnen consulteren.

Later , toen we beide meer tijd hadden en gepensioneerd waren, hebben we elkaar Opnieuw gevonden in de muziek.

Dwarsfluit en gitaar.

De maandagmorgen werd geoefend en bespraken wij God en vaderland m.b.t.

De psychiatrie en moesten we elkaar vasthouden om niet opnieuw samen

Aan de bak te gaan.

En wat hebben we genoten van onze optredens ,her en der in het land, op

Verzoek van Joke in het kader van het project Verwenzorg.

Wat een eer en geluk dat ik Goos Zwanikken heb mogen ontmoeten ;

Zoveel heb ik aan hem te danken.....

Confucius zegt

Alles is daar , als de tijd er voor is...